



Vacature: Buddygezin

Wanneer gezinnen met een verblijfsvergunning in Utrecht een huis krijgen is het voor hen vaak erg lastig om echt contact te maken met Nederlandse gezinnen.

Welkom in Utrecht koppelt gezinnen met een vluchtelingachtergrond aan Nederlandse gezinnen. Het is de bedoeling dat ze samen leuke dingen doen! Naar de speeltuin, samen eten, naar de bieb: dingen doen die je ook alleen met je eigen gezin zou doen.

Lijkt het je leuk om met je gezin in contact te komen met een gezin uit bijvoorbeeld Syrië, Eritrea, Somalië of Jemen? Meld je dan aan. We komen dan bij je op bezoek om je te leren kennen en een zo goed mogelijke match te maken.

Wat vragen we van je?

- Een beetje tijd om met enige regelmaat je buddygezin te ontmoeten.
- Een groot hart, enthousiasme en betrokkenheid!

Wat krijg je ervoor terug?

- Veel waardering!
- Bijzondere ontmoetingen met mensen uit een andere cultuur

Heb je interesse of wil je meer informatie?

Neem contact op met eline@welkominutrecht.nu en dan nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Dan kunnen we je meer vertellen over wat het betekent om buddygezin te zijn.