



Vacature: Taalvrijwilliger

Op verschillende locaties in Utrecht hebben we taalcafés waar vluchtelingen de mogelijkheid krijgen om alvast kennis te maken met de Nederlandse taal, ook al voordat zij kunnen beginnen met hun inburgering en Nederlandse les krijgen via een taalschool.

Als taalvrijwilliger ga je één op één of met een groepje aan de slag en ondersteun je vluchtelingen bij het leren van de Nederlandse taal. Er is lesmateriaal aanwezig dat je kunt gebruiken, maar je bent vrij om je eigen creativiteit te gebruiken bij de invulling van je lessen. Naast het leren van de taal ontstaan er vaak ook mooie ontmoetingen tijdens de taalcafés.

Bij de taalcafés is er een coördinator aanwezig en ben je aan het werk met een groep vrijwilligers.

Wat vragen we van je?

- Eén keer per week 1,5 uur beschikbaarheid
- Samen met de andere vrijwilligers een prettige sfeer creëren zodat iedereen zich welkom voelt
- Ervaring in lesgeven is niet nodig, enthousiasme en betrokkenheid wel!

Wat krijg je ervoor terug?

- Veel waardering!
- Bijzondere ontmoetingen met mensen uit een andere cultuur
- Gezelligheid met een leuke groep vrijwilligers

Heb je interesse of wil je meer informatie?

- Neem contact op met info@welkominutrecht.nu en we nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek. Dan kunnen we je ook meer vertellen over de verschillende locaties in de stad en de mogelijke dagen en tijdstippen!